

Het sterretje dat niet meer kon stralen

Het sterretje dat niet meer kon stralen
ontdek wie je werkelijk bent



Petra van de Laar



Story & Soul

Petra van de Laar



*Het sterretje
dat niet meer kon stralen*

Ontdek wie je werkelijk bent



Copyright © Petra van de Laar
Auteur en vormgeving: Petra van de Laar

Geschreven in december 2020
Uitgebracht in 2021

Het sterretje dat niet meer kon stralen is onderdeel van de reeks
A Soul Story for you

Dit boekje wordt uitgegeven door Petra van de Laar

Het luisterboek en meer leuks vind je in de webshop.

www.storyandsoul.nl
petra@storyandsoul.nl

Speciaal voor lichtwerkers

Voor kinderen en hun ouders
van 8 tot 108 jaar

Spiritualiteit
Fantasie
Bewustwording
Sprookje

Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

In de reeks 'A Soul Story for you' verschenen de volgende boekjes:

Soul Story 1: Het verhaal van de engeltjes

- Je mag altijd kiezen

ISBN 9789083209210

Soul Story 2: Het Maanmeisje

- je bent nooit alleen

ISBN 9789083209203



Soul Story 3 zal niet lang op zich laten wachten.



Het sterretje dat niet meer kon stralen



Er was eens een puur en helder sterretje. Ze wilde alleen maar stralen toen ze op aarde kwam. Vol goede moed ging ze op pad, de wijde wereld in om andere sterren te ontmoeten en samen te stralen. Wat zouden ze zo de wereld nog mooier kunnen maken.

Je hebt vast wel eens van die sterren gezien die rustig hun prachtige kleuren en lichtjes om zich heen stralen, maar dit was echt een bijzondere. Zij straalde zo, dat je haar bijna niet meer zag, zo helder en fel waren de stralen. Ze droeg ook nog eens alle kleuren van de regenboog in zich.

Het duurde niet lang of het sterretje kwam een groep andere sterren tegen. Ze was superblij toen ze hen zag. Wat waren ze mooi! Ze huppelde en danste tussen hen door, helemaal gelukkig dat ze niet meer alleen was en nu samen de wereld mooier konden maken.

Alleen... de anderen vonden haar te druk, te luidruchtig. Ze vertelden haar dat ze niet zo gek moest doen, niet zo fel moest stralen. Ze moest haar prachtige licht maar dimmen, apart sterretje dat ze was.



Dat is vreemd, ze mocht zichzelf en haar echte kleuren dus niet laten zien, want dan mocht ze niet meedoen met de rest. Ze voelde zich een beetje eenzaam en verdrietig worden.

Langzaam liet ze steeds meer haar mooie felle kleuren en stralend helder licht doven.

Zo werd ze geaccepteerd en op de aangepaste manier straalde ze een beetje samen met de anderen. Ze was niet meer alleen, maar écht gelukkig was ze niet, nu ze zichzelf niet kon zijn.



Op een dag besloot de sterrenmaker naar de aarde te gaan en te kijken hoe het met zijn lampjes en lichtjes daar beneden ging. Hij zag velen lekker stralen en schijnen.

Maar... waar was nu toch zijn kleine stralende meester-sterretje, degene met de regenboogkleuren? 

Zij had een speciale taak gekregen van de sterrenmaker: andere sterren opladen. 

Ook sterren maken wel eens wat mee, waardoor ze minder kunnen stralen. Ze worden dan dof en soms gaan ze zelfs helemaal uit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Sterren horen te stralen. Daarom kreeg ons blije, vrolijke, kleine sterretje het vermogen andere sterren aan te raken in hun hart, met precies die prachtige kleurige lichtstraal die ze nodig zouden hebben om weer op te laden en te gaan stralen als nooit tevoren.

De sterrenmaker had natuurlijk over de aarde meer van die speciale steropladers gestrooid. En hij moest echt zijn best doen om ze nog te vinden.

Tot hij ineens in de verte een blauwe lichtstraal zag, gevolgd door een felle roze en lichtgele. Ha! Daar is ze!

Vlug zweefde hij naar haar toe en kon haar nog net ontdekken tussen de andere gewone sterren, voor ze haar speciale kleuren weer dimde. In haar ooghoeken zag hij een traan.

Op zijn hurken ging hij verbaasd voor haar zitten, keek haar vriendelijk aan en vroeg:

'Lief kind, mijn prachtige sterretje, waar zijn je felgekleurde prachtige lichtjes, kleurtjes en stralen gebleven? Ben je een beetje kapot? Moet ik je maken? Wat is er gebeurd?'



Het sterretje herkende de sterrenmaker en vertelde dat ze zo eenzaam geweest was. Dat de andere sterren helemaal niet zaten te wachten op haar. Ze was zo anders. Ze straalde te hard en te fel. Ze had zich maar aangepast, om meer te worden zoals de rest van de sterren. Maar ze bleef zich eenzaam en verdrietig voelen, omdat ze vanbinnen beseftte dat ze anders was en zichzelf niet kon laten zien zoals ze echt was. Haar hartje deed er pijn van.



Ineens beseftte de sterrenmaker wat er aan de hand was...



Hij had veel meer super-stralende-sterretjes op aarde gebracht, maar had nooit verwacht dat zij zichzelf zouden dimmen uit eenzaamheid. Hij had nooit kunnen bedenken dat de andere sterren het felle licht niet aan zouden kunnen, er soms zelfs bang van werden en de lichtjes wilden doven.



De sterrenmaker vroeg aan het lieve kleine sterretje wat ze het liefst zou willen. Want hij kon het wel verzinnen, maar zij wist natuurlijk het beste wat ze nodig had.



Ze wilde dat ze niet zo eenzaam was. Ze miste echte vriendschap. Zo een waar je jezelf kunt zijn, overal en altijd.

De sterrenmaker keek haar met ogen vol stralende liefde aan. Deze straal kwam uit zijn hart, dat voelde ze. Op dat moment werd haar hartje aangeraakt door zijn pure liefde en kwamen al haar regenboogkleuren tevoorschijn. Ze begon van blijdschap te huilen. Haar tranen waren als zilveren vallende sterren.



Toen vertelde de sterrenmaker wat zij zelf vergeten was. Dat ze heel speciaal was en een bijzondere taak op aarde had. Het opladen van andere sterren.

Terwijl ze luisterde, begon ze het zich inderdaad te herinneren. Dit was waarom zij zo anders was! Het was niet de bedoeling dat zij haar licht doofde, want de anderen hadden haar nodig.



Wat was het fijn om te horen dat ze niet de enige was met zo'n speciale taak! Ze was dus niet alleen. Maar als ze zichzelf verstopte, dan zou ze nooit die anderen tegenkomen.



Ze besloot de groep sterren bij wie ze zich had aangepast te verlaten en ze bedankte hen voor de tijd die ze samen hadden doorgebracht.

Ze trok de wijde wereld in, precies zoals ze ooit eerder deed, vol goede moed en met haar stralende regenboogkleuren. Ze wist nu wat ze te doen had. Ze hoefde alleen maar zichzelf te zijn!

Wat een prachtige reis zal dit worden voor het stralende sterretje. Ze hoeft niet op zoek naar anderen. Die zullen naar haar komen. Vanwege haar prachtige uitstraling en eigenheid.



En de eenzaamheid? De sterrenmaker had haar hartje weer gerepareerd. Die ene straal vol van pure liefde, die hij via zijn ogen naar haar zond, had het ijs wat zich had gevormd om haar hart doen smelten. Ons sterretje had nu altijd via haar eigen hartje directe toegang tot de liefde van de sterrenmaker. Ze hoefde maar even naar de stilteplek in haar hartje te gaan en aan de lieve maker van alle sterren te denken, dan was hij er.

Ons sterretje was nooit meer alleen.
En omdat ze weer durfde te stralen en
helemaal haar eigen kleuren de
buitenwereld in zond, zagen de andere
speciale oplaad-sterren haar nu ook!

Op haar weg door de wijde wereld
kwam ze ze steeds tegen.

Echte vrienden. Ze zijn zeldzaam.

Je vindt ze door jezelf te zijn.



Wat je kunt doen als jij eens een
oplaadmomentje nodig hebt?

Begin dan met stil te zijn en voel de
pure liefde in je hart.



Vraag gerust de sterrenmaker om hulp.
Hij is er ook voor jou.

Dit bijzondere verhaal over een lief, blij sterretje, schreef ik vanuit mijn hart, met veel plezier, met JOY.

Zo ontdekte ik, wie ik werkelijk ben.



Wanneer jij net als het sterretje je hart volgt en voelt waar jij heel blij van wordt, ontdek jij het ook!

Je bent prachtig en uniek, zoals jij is er geen een en dat is nu precies de bedoeling!

Liefs, Petra van de Laar

Story & Soul





Ben jezelf

Straal!

Je bent prachtig



Petra van de Laar



Story & Soul